

DANIEL, DOBBERIK en DAN HAAG, waar Zwitserse troepen gelezen hebben, is het waarschijnlijk dat hij militair is geweest.

De Parlementsarchieven in het Algemeen Rijksarchief gaan niet verder terug dan 1773. Hetzelfde is gebleken, dat:

- 1) op 1 April 1781 in de compagnie van kolonel Constant de Rebecque in het tweede batalion van het Zwitserse regiment van generaal-majoor May liggende te Geertruidenberg; vriende Bl. (Daniel?) CORBAZ, grenadier, oud 21 jaar, lang 5 voet, 9 duim, 1 streep
- 2) op dezelfde datum diende in de compagnie van majoor Bergier in hetzelfde batalion: François CORBAZ, trabant met verlof afwezig.
- 3) op 6 April 1793, toen de compagnie te Dreal lag, diende François nog bij die comp.
- 4) Op de monsterrol van de compagnie van kapitein A. Arpeau in het tweede batalion van het Regiment Zwitsers van luitenant-generaal May, in garnizoen te Grave opreemaakt op 20 October 1794, komt voor:

Pierre CORBAZ.

(Dit kan niet onze Pieter Korbaa zijn, want die was toen 11 jaar oud)

CONCLUSIE: tussen 1773 dienden Daniel, François en Pierre CORBAZ als Militair; hun relatie tot de stamreeks en tot de maître d'hotel en zijn zoon Guillaume is nog niet duidelijk

Mogelijkheden van verder onderzoek

- A. Bij het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag berusten uittreksels uit trouwboeken waarin alle militaire huwelijken zijn opgenomen. Hierin kan worden nagegaan welke Corbaz en hun dochters er alzo hier getrouwd zijn.
- B. Het Rijksarchief is bezig met klappers op de militaire archieven. Misschien worden daarin meer CORBAZ gevonden dan hierboven vermeld.
- C. De Church of Jesus Christ's Last Days Saints te Salt Lake City heeft kopiën gemaakt van alle Nederlandse archiefstukken en een en ander op computerkanten gezet. Mogelijk kan aldaar gevraagd worden naar alle stukken die op CORBAZ betrekking hebben (MAAR DAT KIJKEN ER HEEL WAT ZIJN !)

Nader onderzoek in Zwitserland

Volgens Staatsarchivaris van Waadtland te Lausanne wordt de naam CORBAZ in Lausanne het eerst genoemd in 1573 toen op 17 Augustus gedoopt werd NICHEL, zoon van Aimon Chomat en Pernette Corbaz.

Sen kennis, de heer Werner Hirz, afstammeling van een Zwitserse generaal in Nederlandsdienst, vertelde mij, dat er in zijn land een oberst-korpscommandant (dat is luitenant-generaal in Nederland) geweest was, die CORRAZ heette. Deze heer was kort voor 1970 overleden, maar had uitgezocht, dat zijn geslacht, dat te Lausanne had gewoond, afkomstig was van een gelijknamig dorp in Freiburg; waaruit de Protestanten verdreven waren en naar Lausanne gevlucht. Daar zouden alle vluchtelingen zich CORBAZ genoemd hebben (hoewel ze natuurlijk niet tot één xxxxxxxxxx manschap behoorde). Het familiewapen van enige geslachten Corbaz zou identiek zijn met het gemeentewapen.

Over het dorp vernam ik het volgende: heette in 1294 La Corbasieri en in 1363 La Corba. De naam betekent: courbe (kurve) en wijst op een plaats gelegen op een volgend terrein. Wanneer de naam La Corbaz werd is niet duidelijk, maar het behoorde in het eind van de 14e eeuw onder die naam tot het gebied van de Heren van Enlisberg.

Het wapen is doorsneden van goud met een blauwe leeuw, oprijzend uit de deuklijn, getoond en genageld van rood, en van de laatste kleur met drie zilveren rozen, geknakt met rood en gebladerd met groen.

De leeuw is afkomstig van het wapen van Enlisberg en de rozen van het wapen van Duens, die de voorloper hadden van de kerk waartoe La Corbaz behoorde.

Het dorp had in 1952 honderdzeventwintig (177) katholieke inwoners, ingedeeld bij de parochie van Belfaux.

*Rigt. volgens het boek
van de familie
van de familie*

bovenstaande notities
samenresteld door:

H. Hingoir
Laar van Nieuw Oost-Indië
Den Haag

BEZIT VAN een boek: Les noms de famille...
Waarin alle namen zijn opgenomen, die in de archieven van gemeenten en kantons
gekomen. Hieruit:

CORBAZ in Genève, de stad Geneve in de 19e eeuw, in Jussy na 1901

in Waadtland (Vaud), Belmont sur Lausanne, Epalignes, Lausanne en
Le Mont, allen vóór 1800, Rossinière ná 1901
Jean Pierre Corbaz was dus afkomstig uit: Belmont sur Lausanne, Epalignes, Lausanne
of Le Mont. *Waarom niet uit Genève?*

Moellijkheid: Volgens trouwacte kwam hij uit het canton Berne. Opgave archivaris van
Waadtland: tot 1789 stond Waadtland onder het gezag van canton Berne.
Bovendien diende Jean Piferre waarschijnlijk in een Zwitsers regiment,
dat in Bern geworven was en noemde hij zich gemakshalve Berner.

Op 3 September 1943 berichtte de Staatsarchivaris van Lausanne, dat in de doopboeken
van Belmont, Epalignes en Lausanne geen Jean Pierre gevonden was, die in 1735 gehuwd
kon zijn. De boeken van Le Mont ~~xxx~~ beginnen pas in 1719, de oudere boeken zijn
bij een brand in 1726 vernield. Daar sta je dan!!!!

Onderzoek in de Bibliotheek Wallone

Jean Pierre huwde in de Waalse kerk, maar liet zijn oudste zoon dopen in de Nederlandse
kerk. Zouden er meer Corbaz ^{WALS} naar Nederland gekomen zijn en later Nederlands Hervormd
zijn geworden? De volgende inschrijvingen werden gevonden:

Témoignage accordé le 9 mars 1731 par l'Eglise de Croisettes, bailliage de Lausanne
à CORBAZ, François, reçu membre de l'Eglise de Lausanne le 7 avril 1730 pour
l'Eglise de la Haye. (François Corbaz, belijdend lid van de kerk te Croisettes bij
Lausanne krijgt 7 april 1730 attestatie naar Den Haag, waar hij 9 Maart 1731 wordt
ingeschreven)

Reçu membre de l'Eglise de la Haye le... mars ~~1731~~ 1731: Corbaz, François par témoignage
de l'Eglise de Lausanne (bevestiging van vorige inschrijving)

Mariés à la Haye le 18 juin 1741: CORBAZ, François et Elisabeth Henriette Wernards.
(François huwt te Den Haag met Elisabeth Henriette Wernards)

Baptisé le 10 avril 1746 à ~~xxx~~ Leeuwarde CORBAS, Guillaume fils de François, maître
d'hotel du Prince d'Orange et de Weinars (gedoopt een zoon Guillaume, de vader is
dan maître d'hotel bij Prins Willem IV).

Reçu membre de l'Eglise de la Haye 1769 CORBAZ, Guillaume, par confession le
3 juillet 1764, age de 18 ans. (Guillaume doet op 18-jarige leeftijd belijdenis te
Den Haag - de stadhouder is in 1748 verhuisd van Leeuwarden naar Den Haag).

Hij vertrekt dan weer naar Amsterdam en komt daarop terug:

Reçu membre de l'Eglise de la Haye 1769, CORBAZ, Guillaume par témoignage d'Amsterdam
du 20 avril 1768.

VRAAG: is ón het Gemeente-Archief van Amsterdam iets te vinden over zijn korte
verblijf aldaar? Hij kreeg toch attestatie.

Behalve deze François en onze Jean Pierre waren er gelijk met hem nog een
Jean Corbaz en een Jacques Corbaz in Nederland; hierop slaan de volgende inschrijvingen
Baptisé le 17 octobre 1751 à la Haye CORBAS, Pierre, fils de ~~Jacques~~ ^{Jacques} et de Marie Cassa.

bovenstaande notities H. Ringoir
samengesteld door: Laan van Nieuw
Oost-Indië 282
Den Haag